

*Zaterdag 30 oktober - zondag 1 november 2020*

In mijn eentje rapen is niet zo gezellig als met een groepje maar 'agenda technisch' - om maar eens een kreet uit mijn oude ambtenarenbestaan te gebruiken - lukt dat vaak niet. Afgelopen zaterdag ging ik er daarom maar weer solo op uit. In anderhalf uur zou ik de Tengnagel wel kunnen schoonmaken leerde de ervaring maar dat pakte dit keer anders uit.

Aan de oostkant - langs de Zijl dus - bleek er zoveel troep te liggen dat ik er mijn handen letterlijk aan vol had. Twee volle vuilniszakken met het gebruikelijke afval: plastic zakjes, plastic flesjes, glazen flessen, snoepverpakkingen en drankblikjes. Ook het eigentijdse mondkapje ontbrak niet. Iemand was verder zo vriendelijk geweest om zijn troep alvast in een vuilniszak te stoppen en die in zijn geheel te water te laten. Ik viste ook een grote plastic deksel van een broeikasje uit het water. Omdat ik al in elke hand een volle zak had liet ik die, verzwaard met een kei, liggen in de hoop dat de volgende ruimer hem wel kan meenemen. Inmiddels kwamen er vanuit het zuiden dreigende donkere wolken in rap tempo op de Kaag af. Ik koos daarom het hazenpad.

Toen het zondag aan het eind van de middag stopte met regenen ging ik terug om de westelijke kant van de Tengnagel te ruimen. Ik werd beloond met een spectaculair uitzicht: de kont van het front boven Warmond.



De oogst aan deze kant was bescheiden, een halve vuilniszak. De meest opmerkelijke vondst: een toiletborstel. Wat bewijst dat ook schoonmaakartikelen kunnen vervuilen.

*Peter de Leeuw*