

Zou het spelevaren - of beter gezegd: filevaren - op Hemelvaartsdag voor extra veel afval op de Tengnagel hebben gezorgd? Nee dus, stelde ik vanochtend, 25 mei, vast. Of was iemand me voor geweest? Hoe het ook zij, de opbrengst vulde mijn vuilniszak voor driekwart. Voor het grootste deel stamgasten: snoep- en etenswaarverpakkingen, drankblikjes, plastic tasjes, plastic flesjes en slechts 1 glazen wijnfles. Geen groepsportret daarom maar wel een close-up met het thema 'sport en spel'.



*aftandse surfschoenen (op de steiger), de obligate tennisbal, een halve spaan en een (honden?)frisbee*

De spaan en de frisbee gingen mee naar huis voor het juttersmuseum Strengenzooi (verwachte opening: 2025/ gratis toegang zonder museumjaarkaart, met museumjaarkaart: € 5).

Ondanks de regenbuitjes van gisteren was de Tengnagel nog steeds kurk- en kurkdroog. De meeste ganzen waren met hun jongen naar elders verhuisd.



Eén meerkoet was nog bezig met de voortplanting.



*linksboven pa of ma Koet, rechtsonder vier oetjes in wording*

Op de foto is ook een deel van het schuim te zien dat volop tegen de westelijke oever dreef, een cadeautje van de straffe westenwind van de afgelopen dagen.

De meeste schapendames hadden intussen kans gezien om eindelijk een kapper te bezoeken.



Na de fauna nog twee florahoogtepuntjes.



*goed gecamoufleerde munt*



*eenzame gele lis*

De menselijk bonus bestond dit keer uit de kapitein van een passerend zandschip die net zo lang naar me bleef zwaaien tot ik terugzwaaide.